

Περί τῶν Ἱερῶν Λειψάνων

(13 Δεκεμβρίου 2022)

Ἡ προσκύνηση τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων συνιστᾷ μιά εὐλαβική ἐκδήλωση τῶν πιστῶν ἀνά τούς αἰῶνες.

Ἡ τιμή τῶν Ἱερῶν Λειψάνων πηγάζει ἀπό τήν πεποίθηση ὅτι τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου γίνεται δοχεῖο ἄκτιστης Θείας ἐνέργειας καί εἶναι χριστοφόρο καί πνευματοφόρο.

Ἀναφέρει χαρακτη-ριστικά ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Δέν ξέρετε ὅτι τό σῶμα σας εἶναι ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού κατοικεῖ μέσα σας;» (Α΄ Κορ. 6, 19). Προλέγει ὁ Κύριος μέσῳ τοῦ Προφήτου Ἡσαΐα « Ἡ καρδιά σας θά εὐφρανθεῖ καί τά ὀστᾶ σας θά ἀνθίσουν σάν χορτάρι» (Ἡσ. 66,14). Ἄλλοῦ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέρει: «Ὁ Θεός, πού εἶναι ἡ πηγὴ καί ὁ χορηγός τῆς εἰρήνης, εἶθε νά σᾶς καταστήσει ἁγίους πλήρως τελείως, καί ὀλόκληρο τό πνεῦμα σας καί ἡ ψυχὴ καί τό σῶμα σας νά μείνουν ἄφθαρτα στήν παρουσία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Α΄ Θεσσ. 5, 23).

Τό ἀνθρώπινο σῶμα ἐξυψώνεται μέ τή συμμετοχὴ στή ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, καί ἔχει αἰώνιο προορισμό. Ὁ Χριστός πρόκειται νά «μετασχη-ματίσει» τό σῶμα μας, ὥστε νά γίνει «σύμμορφο μέ τό δοξασμένο δικό Του Σῶμα, στήν Β΄ Παρουσία Του» (Φιλιππ. 3, 21) .

Ἡ ἁγιαστικὴ χάρη τῶν Ἱερῶν Λειψάνων ἐκφράζεται μέ τήν εὐωδία πού ἐκπέμπουν ((Β΄ Κορ. 2, 15. Πρβλ. Ἡσ. 66, 14). Ἡ ἴδια χάρη μεταδίδεται στά ἀντικείμενα, πού ἔρχονται σέ ἐπαφή μέ τό σῶμα τῶν Ἁγίων, μέ συνέπεια τῆ θαυματουργικὴ χάρη (Δ/Β΄ Βασιλ. 2, 8-14. Ματθ. 9, 20-22. Μάρκ. 6, 13. Πράξ. 19, 12).

Ὁ ἄνθρωπος πού ἔχει τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ ἐκπέμπει εἰρήνη καί μεταδίδει εὐλογία, ἀκόμη καί μέ τὴ σκιά του (Πράξ. 5, 15-16).

Ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία ἀποδίδει τὴν πρέπουσα τιμὴ σέ αὐτά καί μέ αὐτά ἐγκαινιάζει τους Ἱερούς Ναούς. Ἀπό τό μαρτύριο τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου πληροφοροῦμεθα ὅτι τὰ Ἱερά Λείψανά του θεωροῦνταν «τιμιώτερα λίθων πολυτελῶν καί ἀνώτερα χρυσοῦ» (Μαρτύριον Πολυκάρπου 18)

Οἱ πιστοὶ συναθροί-ζονταν στοὺς Τάφους τῶν Μαρτύρων, γιὰ νά τελέσουν τὴ Θεία Εὐχαριστία καί νά τιμήσουν τούς Ἁγίους.

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος (329-390) ἀναφέρεται σέ πολλά θαύματα πού γίνονταν μέ τά Ἱερά Λείψανα τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ (Λόγος κδ' 18, εἰς τόν ἅγιον Κυπριανόν).

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος πληροφορεῖ ὅτι ἀκόμη καί ὁ αὐτοκράτορας σπεύδει νά προσκυνήσει τούς τάφους τῶν Ἁγίων (Υπόμνημα εἰς Β' Κορινθίους, Λόγος κστ' 5). Προτρέπει δέ τούς πιστούς νά προσεύχονται στίς λειψανοθήκες τῶν Ἁγίων, «γιά νά λάβουν τήν εὐλογία τους, καί νά ἀντιμετωπίσουν τίς παγίδες τοῦ διαβόλου» (Εἰς Γένεσιν, Ὁμιλία ιε' 6).

Ἡ Θεία Χάρη μεταδίδεται σέ ὅ, τι βρίσκεται σέ επαφή μέ τούς Ἁγίους. «Ἀκόμη καί τά ἐνδύματα τῶν Ἁγίων εἶναι σεβαστά σέ ὅλη τήν κτίση» (ἱ.Χρυσόστομος, Πρός τούς ἀνδριάντας, ὁμιλ. η' 2).

Γνωρίζουμε τήν περίπτωση τοῦ Ὁσίου Παταπίου, πού ἔζησε τόν ΣΤ' αἰῶνα καί τό Ἱερό Λείψανό του ἀνεκαλύφθη μόλις τό 1904, κι ἔγινε ἔκτοτε πανορθόδοξο προσκύνημα στά Γεράνεια.

Ἡ Μεγαλομάρτυρας Ἁγίος Γεώργιος μαρτύρησε στίς ἀρχές τοῦ Δ' αἰῶνα· ὁ Τάφος του σώζεται στή Λύδδα τῆς Παλαιστίνης καί οἱ θαυματουργίες του ἔκτοτε καλύπτουν πλῆθος σελίδων. Τά Ἱερά Λείψανά του δόθηκαν σέ πολλά ἐκκλησιαστικά κέντρα καί μεῖς σήμερα ἔχουμε τήν ὑψηλή τιμή νά τά τιμοῦμε. Τοῦτο ἔγινε μετά ἀπό αἴτημα τοῦ εὐσεβοῦς διοικητοῦ σας, τόν ὁποῖο τιμῶ καί εὐχαριστῶ ὡς ὑπεύθυνος Ποιμενάρχης.

Πέρα ἀπό τίς ἱστορικές πηγές, στίς ὁποῖες ἀναφέρθηκα, θά ἤθελα νά σᾶς παρακαλέσω νά στοχαστεῖτε γιά τήν πορεία τοῦ κόσμου. Αὐτά πού βλέπουμε καθημερινά μᾶς ἀνησυχοῦν καί διερωτώμαστε γιά τό αὔριο τῆς κοινωνίας μας. Οἱ ἄνθρωποι ἀπομακρύνονται ἀπό τόν Θεό. Συνέπεια αὐτῆς τῆς ἀλλοτριώσεως εἶναι ἡ ἐγκληματικότητα, ἡ πλεονάζουσα ἀνεπιτιμότητα, ἡ διάλυση τοῦ κοινωνικοῦ ἵστοῦ. Κοντά στόν Θεό ὑπάρχει ἐλπίδα. Ἡ ἐπαναφορά στήν παράδοση θά ἐπιτρέψει νά ὀνειρευόμαστε ἕνα καλύτερο κόσμο. Θά προσεύχομαι γιά τόν Διοκητή σας καί γιά σᾶς. Νά κάμετε μιά ὁμορφη οἰκογένεια, νά σᾶς σέβονται οἱ ἄλλοι, νά καμαρώνετε καί νά σᾶς καμαρώνουν. Αὐτό εἶναι κατορθωτό μόνο κοντά στόν Θεό. Νά σᾶς εὐλογεῖ ὁ Θεός μέ τήν πρεσβεία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, προστάτη τοῦ Στρατοῦ μας.

+ Ὁ Νικαίας Ἀλέξιος