

ΜΗΝΥΜΑ

ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΛΗΞΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΙΕΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ

Αγαπητοί γονείς και πολυαγαπημένα μας παιδιά,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ο Κύριος θέλει πάντας σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν!

Επιθυμεί όλοι οι άνθρωποι να γνωρίσουν το θέλημά Του και να γευθούν την αγάπη Του, ακολουθώντας το δρόμο, που Εκείνος ανοίγει να μας καλεί να τον ακολουθήσουμε.

Αλλά, για να οδηγηθεί μια ψυχή στο Θεό, δεν αρκεί το κάλεσμά Του, χρειάζεται και η ανθρώπινη χειραγωγή.

Αυτή η χειραγωγή προς το Θεό και την Εκκλησία Του είναι έργο και αποστολή του Κατηγητή, του συνειδητού και με ιεραποστολικό φρόνημα εμφορούμενου συνειδητού μέλους της Εκκλησίας, και κυρίως ο Ιερέας, ως πνευματικός πατέρας.

Ο Κατηγητής έχει κύριο έργο να αποκαλύψει το Θεό και το θέλημά Του στους ανθρώπους. Κι αυτό είναι εκείνο που καθιστά την Κατήχηση έργο υπεύθυνο και σωτήριο.

Όπως ακριβώς το «κεφάλαιο» της παγκόσμιας σωτηρίας, της Θείας Ενανθρώπισης, απαιτούσε τη συνεργεία και τη συμμετοχή της Θεοτόκου, έτσι και στην περίπτωση της σωτηρίας του καθενός μας, αναγκαίος είναι ένας άνθρωπος, ένας «παιδαγωγός εις Χριστόν». Αναγκαία η Κατήχηση! Εντολή του Θεού το «κατηχείν».

Το έργο αυτό της Κατήχησης, συνεχίστηκε και φέτος στο ιερό νησί της Τήνου και σήμερα, με τη λήξη και της εφετινής περιόδου, νοερά παρόντες. καμαρώσουμε τα παιδιά μας και επικροτούμε τους καρπούς των δραστηριοτήτων, που αυτά ανέπτυξαν και φέτος, στις νεανικές εννοιακές συνάξεις της νήσου Τήνου στις οποίες, με τις μικρές μας δυνάμεις τη βοήθεια του Θεού και τη Χάρη της Κυρίας Θεοτόκου, διαμορφώνονται οι υγιείς προσωπικότητες, που εγγυώνται ένα καλύτερο μέλλον για το νησί και την Πατρίδα μας!

Πριν, όμως, δώσουμε το λόγο στα παιδιά μας, θεωρούμε αναγκαίο να εκφράσουμε ευγνώμονες ευχαριστίες προς όλους τους συντελεστές της αποψινής μας εκδηλώσεως.

Πρωτίστως, το Πανελλήνιο Ιερό μας Ίδρυμα, τον Αξιότιμο Αντιπρόεδρο και τους εκλεκτούς Επιτρόπους, που πάντοτε με στοργή και αγάπη ενισχύουν κάθε κατηχητικό και ιεραποστολικό έργο, και όχι μόνο στο νησί μας.

Κυρίως να ευχαριστήσουμε τους συναρωγούς στην ποιμαντική προσπάθεια της τοπικής μας Εκκλησίας προς τους νέους, τον ακούραστο Επίτροπό μας στην ιερά νήσο Τήνο, Αιδεσιμολ.

Πρωτοπρ. Γεώργιο Φανερό, τους αγαπητούς μας Εφημερίους Κατηχητές, αλλά και όλους τους συνεργάτες μας στο Κατηχητικό έργο, που με υπομονή και χαμόγελο υφαινούν και διανθίζουν τις παιδικές ψυχές με νήματα τραβηγμένα από τις καρδιές τους.

Ευχαριστίες, τέλος, οφειλετικά εκφράζουμε και προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Ιερού Ιδρύματος της Αγίας Τριάδος Γύρλας, που φιλοξενούν με αγάπη περισσή και τη σημερινή εκδήλωση, αλλά και σε όσους, με οποιοδήποτε τρόπο συνέβαλαν στην προετοιμασία και διοργάνωσή της.

Νοερά παρών και συνεορτάζων, εύχομαι στα παιδιά μας καλή επιτυχία στις σχολικές και πανελλαδικές εξετάσεις και σε όλους σας υγεία και κάθε ευγενούς στόχου σας επιτυχία!

Με πατρικές ευχές και αγάπη

† Ο ΣΥΡΟΥ & ΤΗΝΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β'