

**ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ**  
**ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΙΝΑ Δ Α Μ Ι Α Ν Ο Υ**

**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,**  
**ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ**  
**ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ**

Άγαπητοί Συνέλληνες,

Άρχοντες και Λαέ εύλογημένε τῆς Πατρίδας μας !

Άς ξυπνήσουμε επιτέλους! Γιατί καθεύδομεν έπαναπαυόμενοι, σάν άλλοι νά είναι οί άρμόδιοι; Πολλά μπορούμε νά πράξουμε όλοι μαζί και καθένas χωριστά μέ τίς δυνάμεις του. Οί νέοι, οί ύγιείς, τά παιδιά, όλοι στήν ειρηνική διαδήλωση. Οί γέροντες, οί άσθενείς, οί μή δυνάμενοι νά κινηθοϋν, νά χρησιμοποιήσουν τήν φωνή τους, τήν νουθεσία, τήν προσευχή, τήν συγγραφή, ιδίως τώρα πού ύπάρχουν τά ήλεκτρονικά μέσα έπικοινωνίας. Πολλά μπορούν νά γίνουν για τήν πληροφόρηση για τό μεγάλο θέμα τῆς Μακεδονίας, ώστε νά άποφευχθῆ, έστω τήν τελευταία στιγμή, τό «έγκλημα» τῆς επικύρωσης τῆς «συμφωνίας τών Πρεσπών, πού άπό τώρα ἤδη παραβιάζονται σημαντικά της άρθρα, άπό τήν γείτονα χώρα.

Νά αναλάβουμε όλοι έπικοινωνιακά μέ δημοσιεύσεις, μέ e-mail, μέ συνθήματα, μέ ιστορικά και άλλα τόσα λογικά έπιχειρήματα, μέ σύνεση και εύπρέπεια, μέ ένθουσιασμό και προσευχή. Πολλά μπορούν νά γίνουν για τήν άφύπνιση και ό Ουρανός νά μιλήσει. Πολλά ισχύει δέησις λαοϋ «έν πίστει ενεργουμένη».

Τά συλλαλητήρια άναμφιβόλως, εύπρεπώς και νομίμως ενεργούμενα, έχουν τήν δική τους δυναμική, «Φωνή λαοϋ, όργή Θεοϋ». Τό άδικον οϋκ εύλογεΐται. Και τί ποιό άδικο άπ'αϋτό πού συντελεΐται, μέ τόν άφελληνισμό τῆς Μακεδονίας μας;

**Μακεδονία, Έλλάς έστί!** (Στράβων) Και ό Μέγας Άλέξανδρος, ό γίγαντας τῆς Άρχαίας Έλλάδος και πνευματικός πρόδρομος του Χριστοϋ, «Μακεδών έστί και Βασιλεύς Έλλήνων», αναφέρεται προφητικώς στήν Παλαιά Διαθήκη, στό βιβλίο

Βασιλειῶν κατά τόν 4<sup>ο</sup> π.Χ. αἰ. Μήπως καί τοῦτος εἶναι Σκοπιανός καί μιλοῦσε τήν σλαβοβουλγαρική διάλεκτο τῶν Σκοπιανῶν πρῖν ἀκόμη ἐμφανιστοῦν ἱστορικά; Δέν χρειάζονται πολλά γιά τό αὐτονόητο καί γιά τήν ταύτιση τῆς Ἑλλάδος μέ τήν Μακεδονία. Καί ποῖοι ἄραγε σοβαροί λόγοι ἐπιβάλλουν τή λεόντια ὑπέρ τῶν Σκοπίων «συμφωνία τῶν Πρεσπῶν»; Κατ' οὐσίαν καμία ἀνάγκη. Ἀπλή μόνο ὑποχώρηση στήν εὐκόλη πίεση τῶν ἐνδιαφερομένων γιά τά συμφέροντά τους, μικρῶν ἢ μεγάλων «φίλων τῆς Ἑλλάδος», μέ τό μύθευμα νά κρατάει τάχα ἡ Ἑλλάδα τά σκῆπτρα τῆς ἰσορροπίας (ἢ μήπως τῆς ἀνισορροπίας;) στά Βαλκάνια καί τήν ἔνταξη τῶν Σκοπίων στό ΝΑΤΟ, ὅπερ ἐρμηνεύεται «νά κάνουν τήν δουλειά τους» εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος πού ἔχει ἄλλωστε τήν δυνατότητα εὐκόλα νά πῆ ἓνα ἀπλό ΟΧΙ γιά τό ὄνομα πού εἶναι ἀδιαπραγμάτευτο γιά κάθε νουνεχές ἔθνος. Ἔχει ἡ Ἑλλάδα μόνη τῆς τήν δυνατότητα νά καταστή ἡγέτιδα δύναμις, ἐλπίδα καί φάρος γιά τήν περιοχή, μέ ὁμοψυχία ἀρχόντων καί λαοῦ, ἀλλά μέ τόν ἀμύθητο φυσικό, πολιτιστικό, πνευματικό καί ἐνεργειακό της πλοῦτο.

Πιστεύω νά ἀντιλαμβάνεσθε ὅτι τό γράμμα τοῦτο δέν εἶναι προϊόν ἐμπάθειας, οὔτε σωβινισμοῦ, ἀφοῦ διακονῶ ταπεινά στό Σινᾶ τῆς Αἰγύπτου στό μεγάλο μετερίζι τῆς Ἑλληνικῆς Ὁρθοδοξίας στό μάτι τοῦ ἀραβικοῦ κόσμου, ἀδιάλειπτα ἀπό τό 1961, γι' αὐτό ἀδυνατῶ νά διακατέχομαι ἀπό κοντόθωρο βλέμμα καί στενόκαρδο πνεῦμα. Ἐξομολογοῦμαι ὅτι πάντοτε ὅπως καί πρόσφατα μέ τήν φιλόφρονα ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ Ὑφ/γοῦ κ. Μάρκου Μπόλαρη στή Μονή Σινᾶ οἱ ἐκάστοτε Κυβερνῶντες ἔδειχναν καί δείχνουν ἐνδιαφέρον -στό μέτρο τοῦ δυνατοῦ- γιά τήν παλαίφατη Ἰ. Μονή μας. Γι' αὐτό δέν ἐκφράζω λόγους πικρίας καί ἐμπάθεια. Ἐπί πλέον πάντοτε καί τώρα προσευχόμεθα ἐκεῖ γιά τήν παροῦσα ἀλλά καί γιά τήν κάθε Ἑλληνική Κυβέρνηση, νά φωτίζει ὁ Θεός ὅλους τοὺς πολιτικούς μας ἡγέτες γιά τό καλύτερο, γιά τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος μέσα σ' ἓνα διεθνῶς τόσο εὐμετάβολο καί δύσκολο κλίμα.

Ἀγαπητέ κ. Πρωθυπουργέ,

Θά σᾶς φανῆ ἴσως περίεργο πού χωρίς νά γνωρίζομαστε προσωπικά, ἰδιαίτερα προσευχήθηκα γιά τήν Ἐξοχότητά σας, ὅπως ἔχω καθῆκον, γιά ἓνα ἐπί πλέον λόγο. Σέ ἀνύποπτο χρόνο καθηγήτριά σας στό Λύκειο πού φοιτήσατε, μοῦ μίλησε μέ ἀγάπη γιά σᾶς: **«Πάτερ μου, γνωρίζω καλά τόν Ἀλέξη, εἶναι καλό παιδί, χρειάζεται συμπαράσταση, βοηθήστε τον μέ τήν προσευχή σας, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ νά ὠφελήσει τήν Ἑλλάδα»**. Μέ συγκίνησε ὁ

λόγος της. Δέν μποροῦσα νά κάνω κάτι περισσότερο ἀπό θερμή προσευχή γιά ἐσᾶς. Ὅμως τώρα νοιώθω τήν ἀνάγκη νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας, ἔστω μέ αὐτό τό γράμμα καί σέ τούτη τήν κρίσιμη στιγμή, ἀφοῦ δέν δόθηκε ἀτυχῶς ἄλλη εὐκαιρία.


Κύριε Πρωθυπουργέ,

Δέν εἶμαστε οἱ 10.000.000 Ἑλληνες κι ἄλλοι τόσοι ἢ ἀνά τήν ὑφήλιο ὁμογένειά μας μόνο. Ταπεινά νά σᾶς ὑπενθυμίσω ὅτι ἐκτός τῆς μετρήσιμης λαοθάλασσας τοῦ συλλαλητηρίου τῆς Κυριακῆς ὁ Οὐρανός εἶναι γεμάτος ἀπό μυριάδες μυριάδων ἀφανῶν ἡρώων καί ἀπλῶν ἀνθρώπων πού κατοίκησαν τά αἵματοβαμμένα χῶματα τῆς πάντοτε ἑλληνικῆς Μακεδονικῆς γῆς ἀπό τήν προϊστορία μέχρι σήμερα ἀπό ἀμέτρητους ταπεινούς ἥρωες καί ἁγίους τῆς Μακεδονίας μας πού δέν παραμένουν ἄπρακτοι ἀλλά κρίνουν τά ἔργα μας καί μαρτυροῦν τήν ἀλήθεια. Ἀποτελοῦν ὑπερκόσμιο Βουλή στήν ὁποία ἀοράτως προστίθενται καί οἱ ἐπιγενόμενοι τούς ὁποίους συχνά περιφρονοῦμε. Μή λησμονοῦμε ὅτι ὁ Θεός ὑπογράφει τίς τύχες τοῦ καθενός μας καί τῆς Ἑλλάδος μας, γιά νά θυμηθοῦμε τόν μεγάλο ἥρωα Κολοκοτρώνη.

Ὅλων τούτων τά βλέμματα μᾶς ἀκολουθοῦν, μᾶς παρακολουθοῦν καί μᾶς κρίνουν μέ ἓνα μοναδικό ἐρώτημα: Θά εἶμαστε ἄξιοι τέτοιων προγόνων;

Μέ ταπεινές εὐχές καί ἀληθινὴ ἀγάπη

Ἐν Ἀθήναις τῇ 20ῇ Ἰανουαρίου 2019



Romfea.gr

† Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ Δαμιανός  
καί οἱ Πατέρες τῆς Ἱ. Μονῆς