

## Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου:

«Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ' ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρὸν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραὶ εἰσιν».

Μία προτροπή μᾶς ἀπευθύνει ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦλος στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα, μία παρότρυνση πού ἀφορᾷ τή ζωή μας καί τήν πορεία μας πρὸς τόν τελικό προορισμό μας. Διότι ἡ ζωή μας δέν εἶναι ἕνας ἀριθμὸς ἐτῶν, ἕνα χρονικό διάστημα, μικρότερο ἢ μεγαλύτερο, πού ἔδωσε ὁ Θεός στὸν καθένα μας γιὰ νά τό σπαταλήσουμε ἄσκοπα. Εἶναι μία περίοδος στήν ὁποία καλούμεθα νά προετοιμασθοῦμε γι' αὐτό πού μᾶς περιμένει, γιὰ νά ζήσουμε, δηλαδή, αἰωνίως κοντά στὸν Θεό.

Αὐτός εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς ζωῆς τοῦ κάθε ἀνθρώπου, τοῦ καθενὸς ἀπὸ ἐμᾶς, καί γι' αὐτόν τόν σκοπὸ μᾶς ἔπλασε ὁ Θεός. Ἐξαρτᾶται ὅμως καί ἀπὸ ἐμᾶς, ἐάν θά τὸν ἐπιτύχουμε, ἐάν θά θελήσουμε καί θά ἀγωνισθοῦμε νά βαδίσουμε τὸν δρόμο πού ὀδηγεῖ πρὸς τὸν Θεό ἢ θά πάρουμε τὸν ἀντίθετο δρόμο, τὸν δρόμο πού μᾶς ἀπομακρύνει ἀπὸ κοντά του καί μᾶς ὀδηγεῖ στήν ἀπώλεια καί τὸν αἰώνιο θάνατο.

Καί ἐπειδὴ, ἀδελφοί μου, οἱ ἐπιλογές μας εἶναι κρίσιμες καί μπορεῖ κάθε στιγμή νά μᾶς παρασύρουν σέ ἐπικίνδυνα μονοπάτια πού μπορεῖ νά μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπὸ τὸν στόχο μας ἢ νά μᾶς ρίξουν σέ παγίδες καί κακοτοπιές πού θά μᾶς κάνουν νά πληγωθοῦμε ἢ νά χάσουμε τὸν προσανατολισμό μας ἢ καί νά σπαταλήσουμε τὸν χρόνο μας, προσπαθώντας ἐκ τῶν ὑστέρων νά ἐπιστρέψουμε στὸν σωστὸ δρόμο, γι' αὐτό καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς συμβουλεύει: «Βλέπετε πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι ἀλλ' ὡς σοφοί». Βλέπετε, λέει, πῶς ἀκριβῶς βαδίζετε. Καί μὴν βαδίζετε ὡς ἄσοφοι ἀλλὰ ὡς σοφοί, ἀξιοποιώντας τὸν χρόνο σας, γιατί οἱ ἡμέρες εἶναι πονηρές.

Τί ἐννοεῖ ὅμως ὁ ἀπόστολος λέγοντας μὴ βαδίζετε ὡς ἄσοφοι ἀλλὰ ὡς σοφοί, ἀξιοποιώντας τὸν χρόνο σας;

Ἐννοεῖ, ἀδελφοί μου, ὅτι, ὅπως κάθε ὁδοιπόρος γιὰ νά φθάσει στὸν προορισμό του μὲ ἀσφάλεια καί ἐπιτυχία χρησιμοποιεῖ ὅλα τὰ μέσα καί τοὺς τρόπους πού ὑπάρχουν, χρησιμοποιεῖ χάρτες, πυξίδες, περιγραφές παλαιότερων ἀλλὰ καί ἠλεκτρονικά μέσα σὰν αὐτὰ πού ἔχει στή διάθεσή του ὁ σύγχρονος ὁδοιπόρος, ἔτσι καί ἐμεῖς τόσο στήν πορεία τῆς καθημερινῆς μας ζωῆς ὅσο καί στήν πορεία τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς, καλούμεθα νά ἀξιοποιήσουμε τὰ ἀνάλογα μέσα προκειμένου νά φθάσουμε μὲ ἀσφάλεια καί χωρίς ταλαιπωρίες καί ἀστοχίες στὸν προορισμό μας, πού εἶναι ὁ Θεός καί ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας. Γιατί αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματικὴ σοφία μὲ τήν ὁποία μᾶς καλεῖ ὁ ἀπόστολος Παῦλος νά βαδίσουμε, εἶναι ἡ ἀξιοποίηση τῆς ἐμπειρίας ὅσων ἔχουν κάνει τήν ἴδια πορεία μὲ μᾶς. Καί αὐτοὶ δέν εἶναι, ἀδελφοί μου, ἄλλοι ἀπὸ τοὺς ἀγίους τῆς Ἐκκλησίας μας πού ἔζησαν καί βādισαν σ' αὐτόν τὸν κόσμον πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς καί ἔφθασαν στὸν προορισμό τους καί ἐπέτυχαν τὸν στόχο πού καί ἐμεῖς ἀγωνιζόμεθα νά ἐπιτύχουμε, δηλαδή τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Ἕνας ἀπὸ αὐτούς εἶναι καί ὁ ἐορταζόμενος καί τιμώμενος σήμερα προστάτης τῆς ἐνορίας σας, ὁ ἅγιος Νεκτάριος, ἀρχιεπίσκοπος Πενταπόλεως, ὁ θαυματουργός.

Ἄν διαβάσουμε τὸν βίον του, ἂν μελετήσουμε τή ζωή του, θά διαπιστώσουμε πόσα κοινὰ ἔχει ἡ δική του ἐπίγεια πορεία, οἱ δυσκολίες καί ἀντιξοότητες πού ἀντιμετώπισε, ἡ φτώχεια, ἡ κακία τῶν ἀνθρώπων, οἱ συκοφαντίες καί οἱ ἀδικίες, μὲ τή δική μας ζωή καί μὲ αὐτὰ πού καί ἐμεῖς καλούμεθα νά ἀντιμετωπίσουμε καθημερινά.

Θά δοῦμε ὅμως καί πῶς τὰ ἀντιμετώπιζε ὅλα αὐτὰ ὁ ἅγιος Νεκτάριος. Θά δοῦμε πῶς ἀντιμετώπιζε καί τοὺς πειρασμούς καί τήν ἀδικία καί τή σκληρότητα τῶν ἀνθρώπων, χωρίς νά ἀνταποδίδει τό κακό, ἀλλὰ ὑπομένοντας μὲ ταπείνωση καί πίστη στὸν Θεό.

Θά δοῦμε πῶς τὰ ἀντιμετώπιζε, προσπαθώντας νά τὰ ἀξιοποιήσει γιά τό πνευματικό του ὄφελος, γιά νά προοδεύσει στήν ἀρετή, γιά νά συνδεθεῖ περισσότερο μέ τόν Θεό, γιά νά ἔνωθεῖ περισσότερο μαζί του μέ τήν προσευχή, μέ τήν ἀνεξικακία, μέ τήν ὑπομονή καί τήν καρτερία.

Καί μέσα ἀπό ὅλα αὐτά, μέσα ἀπό τή ζωή τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, θά διδαχθοῦμε καί ἐμεῖς πῶς πρέπει νά ἀντιμετωπίζουμε ὅσα συμβαίνουν στή δική μας ζωή, χωρίς νά χρειάζεται νά αὐτοσχεδιάζουμε ἢ νά κάνουμε λανθασμένες ἐπιλογές, πού θά μᾶς ὀδηγήσουν σέ περιπέτειες καί θά μᾶς κάνουν νά ἀποκλίνουμε ἀπό τόν στόχο μας.

Ἄν ἀκολουθήσουμε τό παράδειγμα τῆς ζωῆς του, ἂν μιμηθοῦμε τόν τρόπο του, ἀδελφοί μου, τότε δέν εἴμεθα ἄσοφοι, ἀλλά θά εἴμεθα σοφοί, ὅπως μᾶς προτρέπει ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Καί ἔτσι θά μπορέσουμε νά ἀξιοποιήσουμε τόν χρόνο τῆς ζωῆς μας, ὥστε μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τίς πρεσβεῖες τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, νά φθάσουμε καί ἐμεῖς στόν προορισμό μας καί νά κερδίσουμε τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ στήν ὁποία καί ἐκεῖνος ἀναπαύεται ἀπολαμβάνοντας τὰ ἀγαθά, τὰ ὁποῖα «ἠτοίμασεν ὁ Θεός τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν».