

Η ομιλία του Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελεήμονος στον Εσπερινό:

Ἐάν οἱ ἑορτές τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας ἀποτελοῦν σταθμούς ἀνεφοδιασμοῦ στήν πορεία τοῦ πνευματικοῦ μας ἀγῶνος ἀλλά καί εὐκαιρίες ψυχικῆς προετοιμασίας γιά τίς μεγάλες δεσποτικές καί θεομητορικές ἑορτές τίς ὁποῖες ἐξαιρέτως τιμᾷ καί πανηγυρίζει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, ἡ μεταφορά καί ἡ τιμητική προσκύνηση ἱερῶν λειψάνων καί θαυματουργῶν εἰκόνων ἀποτελεῖ γιά ὅλους μας, ἀδελφοί μου, μία ἐπιπλέον ἐνίσχυση καί ἐνθάρρυνση στόν καθ' ἡμέρα ἀγῶνα μας· ἀποτελεῖ εὐκαιρία εὐλογίας καί ἁγιασμοῦ, ὥστε μέ περισσότερο ζῆλο καί μεγαλύτερη διάθεση νά τρέχουμε «τόν προκειμένον ἡμῖν ἀγῶνα», μιμούμενοι τό παράδειγμα τῶν πρό ἡμῶν καλῶς ἀθλησάντων καί ἐν πίστει τελειωθέντων ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας.

Γιά τόν λόγο αὐτό ἀνταποκριθήκαμε καί ἐμεῖς μέ πολλή χαρά στήν εὐγενῆ πρόσκληση καί τήν εὐλαβῆ παράκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκης καί Σταγῶν καί προσφιλοῦς ἀδελφοῦ κυρίου Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος στό πλαίσιο τῆς ποιμαντικῆς του μερίμνης γιά τήν πνευματική ἐνίσχυση τοῦ εὐσεβοῦς κλήρου καί λαοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς του, ζήτησε νά μεταφέρουμε τήν ἱστορική καί θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας Σουμελά, τῆς Παναγίας τοῦ Πόντου, στήν πόλη σας καί τήν Ἱερά Μητρόπόλῃ σας, μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς μνήμης τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας καί τῆς πανηγύρεως τοῦ ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ ναοῦ τοῦ ἀφιερωμένου εἰς τόν ἐν ἁγίοις πατέρα ἡμῶν Νικόλαο, τόν ἀρχιεπίσκοπο Μύρων τῆς Λυκίας καί θαυματουργό.

Ἔτσι μεταφέραμε καί ἐμεῖς πρό ὀλίγου τήν ἱερά καί χαριτόβρυτη εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Σουμελιώτισσας λιτανευτικά, ὅπως προφητικά περιέγραψε καί ὁ ψαλμωδός Δαβίδ λέγοντας: «τό πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ λαοῦ σου».

Καί πλούσιοι δέν εἶναι, ἀδελφοί μου, αὐτοί πού ἔχουν χρήματα καί ὑλικά ἀγαθά, ἀλλά ὅλοι ἐμεῖς, ὅσοι ἔχουμε τόν θησαυρό τῆς πίστεως «ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν»· ὅλοι ἐμεῖς πού ἔχουμε τόν πλοῦτο τῶν ἁγίων μας· ὅλοι ἐμεῖς πού εἴμασθε μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία περιβάλλεται ὡς πορφύραν καί βύσσον τά αἵματα τῶν μαρτύρων της, καί κοσμεῖται ἀπό τόν ἀνεκτίμητο θησαυρό τῶν χαριτοβρύτων λειψάνων τους καί τῶν θαυματουργῶν εἰκόνων τους.

Ἐμεῖς εἴμαστε, ἀδελφοί μου, οἱ πλούσιοι στούς ὁποίους ἀναφέρεται ὁ ψαλμωδός Δαβίδ, ὅσοι πιστεύουμε στόν Χριστό, ὅσοι σεβόμαστε καί τιμοῦμε τήν Παναγία Μητέρα του, ὅσοι ἀγαποῦμε καί τιμοῦμε τούς ἁγίους μας, ἀλλά καί ὅσοι ἔχουμε συναίσθηση τῆς ἀξίας τῆς ἀθανάτου ψυχῆς πού μᾶς χάρισε ὁ Θεός, ἡ ὁποία εἶναι πολυτιμότερη ἀπό ὅ,τι ὅλος ὁ κόσμος καί γι' αὐτό πρέπει νά ἀγωνιζόμαστε νά κερδίσουμε τή σωτηρία μας.

Σέ αὐτή τή λιτανεία τῆς ἱστορικῆς καί θαυματουργῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Σουμελά ὁμως δέν εἴμασταν μόνοι μας, ἀδελφοί μου. Εἴχαμε οὐράνιους συνοδούς καί συνοδοιπόρους τούς ἑορταζομένους αὔριο ἁγίους μας, τήν ἁγία μεγαλομάρτυρα Βαρβάρα καί τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό. Εἴχαμε τήν ἁγία Βαρβάρα, ὡς «νεάνιδα λαμπαδηφόρο», πού ἀκολούθησε τά ἴχνη τῆς ἀνυμφεύτου νύμφης, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, στή ζωή της καί ἐπέλεξε τό μαρτύριο, προκειμένου νά μήν μολύνει τήν ψυχὴ καί τό σῶμα της ἀλλά νά τά παραστήσει καθαρὰ καί ἀγνά στόν Νυμφίο της Χριστό.

Εἴχαμε καί τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό πού ὡς γλυκύφθογγη λύρα τοῦ πνεύματος καί θεοκίνητη κινύρα ὕμνησε τά μεγαλεῖα καί τίς ἀρετές της ἀλλά καί ἔγινε διαπρύσιος κήρυκας τῶν θαυμάτων της, ὡς ἀποδέκτης καί ὁ ἴδιος τῆς θαυμαστῆς ἐπεμβάσεώς της γιά τήν ἀποκατάσταση τοῦ χεριοῦ του, προκειμένου νά συνεχίσει νά ὑπερασπίζεται μέ τά συγγράμματα καί τούς λόγους του τίς ἱερές εἰκόνες καί τήν τιμητική προσκύνησή τους.

Ἀδελφοί μου, ἔχοντας καί ἐμεῖς τήν εὐλογία νά εὐρισκόμεθα ἐνώπιον τῆς ἱστορικῆς καί θαυμα-

τουργοῦ εἰκόνας τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, τῆς εἰκόνας πού ἡ εὐλάβεια τῶν πατέρων μας διέσωσε καί μετέφερε ἀπό τό ἱστορικό μοναστήρι τῆς Τραπεζοῦντος στό νέο κατοικητήριό της, στό Βέρμιο τῆς Ἡμαθίας, ὅπου παραμένει ὑπό τή διαρκῆ καί ἀγρυπνη φροντίδα τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνηματος «Παναγία Σουμελᾶ» καί τοῦ ὁμωνύμου Ἰδρύματος, ἅς τῆς ἀποθέσουμε τόν υἱό ἀσπασμό τῆς εὐλαβείας καί τῆς εὐγνωμοσύνης μας· ἅς τῆς ἐμπιστευθοῦμε ὅλα τά αἰτήματα τῶν καρδιῶν μας καί ἅς τήν παρακαλέσουμε νά μᾶς εὐλογεῖ καί νά μᾶς ἀγιάζει μέ τή χάρι τῆς καί νά μᾶς προστατεύει πάντοτε ἀπό παντός κακοῦ.

Καί εὐχομαι ταπεινά, εὐχαριστώντας γιά ἄλλη μία φορά τόν Σεβασμιώτατο ποιμενάρχη σας κύριο Χρυσόστομο γιά τή φιλάδελφη πρόσκλησή του, ἡ εὐλογία τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνας της, τήν ὁποία εὐλαβεῖται ὑπερβαλλόντως, νά τόν συνοδεύει καί νά τόν ἐνισχύει πάντοτε στή θεοφιλῆ διακονία του, καί νά ἀποτελεῖ ἡ Παναγία μας γιά τόν καθένα σας ξεχωριστά καί γιά τήν πόλη σας ὀλόκληρη σκέπη καί κραταιά προστασία.